

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Τ.Θ. 3177 – 29020 Περιφεριακή Οδός 187 – Μπουένα Βίστα, Κολοράδο 81211

Τηλέφωνο: (719) 395-6395 ----- Φάξ: (719) 395-9376

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, Ντένβερ και Κολοράδο, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο Σεβασμιώτατος Επίσκοπος, Κολοράδο Σπρίνγκς, ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Η Εκκλησία Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Αμερικής τήν Κυριακή τής Ορθοδοξίας 2009, εξέδωσε Ανάθεμα εναντίον τού αιρετικού Κυπριανού Ωρωπού και Φυλής και πάντων τών ακολουθούντων αυτών.

Τώ καθηρημένω Μητροπολίτη Κυπριανώ Κουτσούμπα, “τόν Εξορκιστήν”, πού διαδίδει δαιμονική διδασκαλία, και όλους εκείνους πού τόν ακολουθούν, οί οποίοι διδάσκουν ότι εκείνοι πού περιέρονται στήν αίρεση είναι ακόμα μέρος τής Εκκλησίας τού Χριστού, και ότι τά μυστήριά τους περιέχουν θεία χάρη, και πού διδάσκουν ότι η Εκκλησία τού Χριστού διαιρείται σέ δύο μέρη- ένα ασθενές μέ τήν αίρεση και ένα υγιές χωρίς αίρεση-και έτσι υποστηρίζουν ότι τό άγιον σώμα τού Χριστού όχι μόνο μπορεί να διαιρεθεί, αλλά και νά μολυνθεί μέ τήν ασθένεια τού ψεύδους, αντιτασσόμενοι στόν Άγιο Απόστολο Παύλο πού λέει ότι η αγία Εκκλησία είναι μία «λαμπρή εκκλησία, μην έχοντας σπίλον, ή ρυτίδα, ή οποιαδήποτε τέτοιαδήποτε πράγματα [Εφ.5: 27],» και οί οποίοι κοινωνούν τούς αιρετικούς και επομένως έχουν ενδώσει στήν αίρεση τού Οικουμενισμού, **ΑΝΑΘΕΜΑ!**

Τό κείμενο σέ αυτό τό ανάθεμα πρέπει να συνδεθεί μέ τό Συνοδικόν τής Κυριακής τής Ορθοδοξίας, αμέσως μετά από τό Ανάθεμα εναντίον τού Οικουμενισμού τού 1983, που εκδόθηκε από τη Ρωσική Ορθόδοξον Εκκλησία τής Διασποράς και νά διαβαστεί μέ τό υπόλοιπο Συνοδικόν.

(Υπογραφή)

Αρχιεπίσκοπος Γρηγόριος, Πρόεδρος τής Συνόδου

(Σφραγίς)

(Υπογραφή)

Επίσκοπος Ιωάννης, Γραμματεύς τής Συνόδου